

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Heb geduld met de ander

“Wind je niet op over wat de ander zegt, over wat de ander doet, maar kijk op een eerlijke manier: ‘hoe kan ik dit leven benaderen op een manier dat ik zie dat ik blij kan zijn met die ander, ook al doet hij of zij verkeerde dingen?’

Als je diep in de mens kijkt, weet je dat je daar geen tijd op kan plaatsen. Je kan iets zeggen tegen iemand en het vindt geen uitwerking, en je kan honderd dingen zeggen tegen iemand en er verandert niets. En toch, als je geduld hebt, zal het de ander misschien opvallen dat jij diegene bent die werkelijk geduld hebt en dat het bijna niet normaal is dat je zoveel geduld hebt, en dan is het dat geduld dat wezenlijk is en dat de verandering aanbrengt, dat is heel bijzonder.

Je doet je best, je zet één stap op een bewuste manier en het werkt helemaal anders uit dan je je kon voorstellen. Soms zijn de dingen die voor de mens geen waarde hebben net dat wat een grote waarde heeft, heel merkwaardig is dat.

Soms is het geduld waarmee je iets zegt, de waarde van wat je zegt. Soms is de liefde waarmee je iets zegt, de waarde van wat je zegt.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn”
(uit hoofdstuk 7: ‘Genezend werk’) © Mayil.com